

BUGGY PROOF

De beste kindvriendelijke adressen
in binnen- en buitenland.

HAPPY CAMPERS

in Nieuw-Zeeland

Met een camper met twee kinderen achterin, slingeren Maartje en haar man over het prachtige Zuidereiland van Nieuw-Zeeland. Na elke bocht is het uitzicht nog mooier. TEKST MAARTJE KOUWEN BEELD PRIVÉBEELD

Maartje Kouwen (33) reisde samen met haar man Maarten en zoons Floris (3) en Teijn (1) een maand over het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland.

Enge slangen, gevaarlijke spinnen, malariamuggen en krokodillen: in Nieuw-Zeeland zijn die nergens te bekennen. Dus dat betekent hele dagen in korte broek ongestoord struinen door de bosjes en lekker aanrommelen met takken en stenen. Een maand lang genieten we met onze jongens van het indrukwekkende Nieuw-Zeelandse landschap. Veel verder dan Nieuw-Zeeland kun je niet vliegen en zo'n lange vlucht kan best een uitdaging zijn met kleine kinderen en de jetlag kan er flink inhakken. Maar als je lang genoeg blijft, is deze bestemming die vliegreis meer dan waard. Het ruige landschap trekt avontuurlijke buitensporters aan, maar is ook populair bij gezinnen met kleine kinderen. Dat merken we al bij onze eerste stop op camping Little River, vlak bij Christchurch. Het is een pareltje tussen de groene heuvels, er zijn prachtige stroompjes en lekker veel klauterstenen. Terwijl de kinderen samen spelen met de loopauto's die op de camping staan, wisselen wij verhalen uit met andere

ouders. We zitten met z'n allen aan een lange tafel in de gezellige camp kitchen, de gemeenschappelijke keuken op de camping.

IN DE BUS De meest gangbare manier om in Nieuw-Zeeland rond te reizen, is met een camper. Voor Floris en Teijn blijkt dat ideaal: ze slapen elke avond in hetzelfde, vertrouwde bed. En wat ook handig is: je hebt altijd alles bij je. Als we onderweg een mooie lunchplek aan een meer zien, duikt een van ons de zwemspullen op, terwijl de ander een pan op het vuur zet voor een tosti of pannenkoek. In Wanaka hebben we de camper zelfs een keer pal voor een gezellig restaurantje geparkeerd. Terwijl de jongens lagen te slapen, zaten wij op het aangrenzende terras te eten.

Omdat we geen lange ritten willen maken en graag meerdere dagen op dezelfde plek staan, blijven we op het Zuidereiland. We maken een rondje met de klok →





mee', waarbij we het minder groene uiterste zuiden overslaan. Het rijden is door het afwisselende landschap al een belevenis op zich. Onderweg zien we veel mooie stopplekjes, veel meer dan we kunnen benutten. Tja, soms weegt een fantastisch vergezicht toch niet op tegen de rust van slapende kinderen op de achterbank.

We plannen onze trip gaandeweg en reserveren campings steeds een paar dagen van tevoren. Op veel campings is geen animatieteam of speeltuin, maar Floris en Teijn vermaken zich prima. We leven hele dagen buiten en overal waar we zijn, vinden ze weer nieuwe stokken, stenen en andere schatten om mee te spelen. Tijdens het rijden, kijken we al waar speeltuinen zijn op de route, zodat de jongens tussendoor even kunnen uitrazen. En we maken af en toe een pitstop bij community pools: dankzij een plons in deze gratis openluchtwembaden (zoals in Timaru), kan voor de jongens de dag al niet meer stuk. En anders zijn we druk met dammen bouwen bij riviermondingen (zoals in Lake Wanaka), steentjes ketsen in de stroompjes en korte wandelingen maken – met bolderkar of draagzak – door de sprookjesachtige varenbossen waarin alleen de elfjes nog ontbreken.

BUITENKANSEN De buitensportactiviteiten die hier overal worden aangeboden, lijken op het eerste gezicht niet voor kleine kinderen weggelegd. Tenminste: wij zien hikend de berg op gaan om vervolgens naar beneden te mountainbiken niet zitten. Maar er zijn genoeg dingen die je wél met je kinderen kunt doen. Op veel meren kun je rustig kajakken, je kunt overal helikoptervluchten maken en een boottocht door de fjorden. De ondergrondse grotten, zoals die bij Kaiteriteri, zijn door de Bob de Bouwer-helmen al een belevenis op zich voor kinderen. En wie wil er nou geen wandeling maken naar rotspartijen met de naam Pancake Rocks?

ER ZIJN ZÓ VEEL MOOIE STOPPLEKJES, MEER DAN WE KUNNEN BENUTTEN

Tips van Maartje

Bolderkar Met een buggy kom je in Nieuw-Zeeland niet ver, een kinderwagen met luchtbanden kan handig zijn. Wij waren blij met onze Cooocaroc-bolderkar.

Tent Kleine camper? Neem ook een tentje mee. Ideaal als bagage-opslag en als extra speel- en zitruimte.

Douane Neem geen etenswaren mee en zorg dat gebruikte schoenen en kampeerartikelen blinkend schoon zijn, de douane is heel streng.

Campings

Ecocamping **Little River** in Akaroa (oostkust) heeft loopauto's en er is een speeltuintje. littlerivercampground.co.nz

Op minicamping **Greenstone Retreat** in Kumara (westkust) schommelen de kinderen in hangmatten terwijl jij een yogales volgt. Zwemmen kan in het dorpszwembad. greenstoneretreat.nz

Op boerencamping **Smiths Farm** in Linkwater (noorden) word je onthaald met bananenmuffins én twee zakjes voer om uit te delen aan de dieren. Je loopt zo naar een waterval en een grot met glimwormen. smithsfarm.co.nz

Bij Lake Wanaka gaan we met een kabelbaan het Cardrona-gebergte op om een gemakkelijke bergwandeling te doen op de top (in plaats van helemaal omhoog te klimmen), in het Abel Tasman-park pakken we een watertaxi langs de oogverblindende stranden (in plaats van een meerdaagse hike), en bij de Foxgletsjer wandelen we met zijn allen het eerste stuk, waarna de jongens met mij op een lager plateau steenmannetjes bouwen, terwijl Maarten doorloopt naar de top. Als je kinderen fan zijn van de natuur en het buitenleven, zit je goed in Nieuw-Zeeland. Volg de hoofdwegen, dan kom je al op de mooiste plekjes: elke bocht staat garant voor een nog mooier uitzicht. Veel wandelpaden zijn toegankelijk voor (bolder)wagens en waterpret is in Nieuw-Zeeland nooit ver weg. Na een maand 'training' werden onze stadsjongens geofende wandelaars, behendige waterratten en keien in steentjes ketsen. ♦