

BUITEN PRET *op Bali*

Genoeg van de jacuzzi? Dan maakten ze een bommetje in het privézwembad. Met moeite verruilden Maartjes jongens af en toe het zwembad voor een tochtje langs Balinese rijstvelden, tempels en vijvers om vissen uit te hengelen. TEKST EN BEELD MAARTJE KOUWEN

Maartje Kouwen ging met haar man Maarten en hun kinderen Floris (3) en Teijn (1) een maand naar het Indonesische eiland Bali.

Doe je dat ook weleens? Je op Airbnb vergapen aan de selectie allermooiste vakantiehuizen die worden omringd door wuivende palmbomen, glinsterende zwembaden en oranje zonsondergangen op terrassen die uitkijken over rijstvelden? Dát is hoe je op Bali belandt. Want negen van de tien van die paradijselijke huizen staan op dat eiland. En toen we er een aantal voorbij hadden zien komen, dachten we: waarom eigenlijk niet? Zon, zwembaden, stranden en massa's exotische vruchten: een kinderparadijs. En ook fijn: het is malariavrij.

KLEUR VERKENNEN Ons oog viel al scrollend op een villa in het kleine plaatsje Kaba Kaba, maar eerlijk is eerlijk: het maakt niet uit in welke plaats je zit, maar vooral in welk droomhuis en hoe je je zwembad wilt hebben: groot, klein, omheind of ondiep. Want meer dan dat heb je op Bali – althans, volgens onze kinderen – niet nodig. En anders dan op

veel andere droombestemmingen is een luxe huis op Bali betaalbaar en vaak heb je nog personeel ook. Uiteraard is er op het eiland ook veel te zien en te doen. Van tempels tot markten, waterparken, stranden, dierentuinen en restaurants met de heerlijkste fruitsappen en lokale specialiteiten. Terwijl we rondreizen over het eiland kijken mijn jongens hun ogen uit: de offers langs de kant van de weg, de knalgroene rijstvelden, de koeien die overal rondstruinen en de brommers waarop hele gezinnen zitten. Ze smullen van alle watermeloenen, mango's en een nieuwe favoriet: ramboetan, een soort lychee in een felroze omhulsel.

NU ALLEEN NOG ELFJES Als we de kinderen na een paar dagen eindelijk uit het zwembad kunnen trekken, rijden we naar de olifantengrot Goa Gajah. De grot zelf, met een beeld van godin Ganesha erin, is niet al te indrukwekkend, maar hij wordt omringd door een sprookjesachtig tempelcomplex, met talloze →





TIPS VAN MAARTJE

Zitplaats Huur je een auto met chauffeur, dan kun je een autostoel meenemen huren bij Bali Baby Hire. Hier kun je ook terecht voor een zwembadhek, babyfoon of wipstoeltje.

BALIBABYHIRE.COM

Zwembad gezocht Bij grote hotels kun je tegen een dagvergoeding gebruikmaken van de prachtige zwembaden, inclusief ligbedden en handdoeken. Zwemtip: Prama Sanur Beach Resort, pal aan het strand.

PRAMASANURBEACHRESORT.COM

Beestenboel Het vogelpark Bali Bird Park, de vlindertuin Kemenuh Butterfly Park en Alas Kedaton Monkey Forest zijn perfecte plekken voor wat groen en wildlife.

Snelle boodschap Luiers op? Zet je korte boodschappenlijst op de app Go-Jek en ze worden voor een meerprijs meteen gebracht. GOJEK.COM

Koffie met kinderhoek

- Milk&Madu – Kuta
pokébowls, fruitbowls en pizza
- Earth Café – Ubud
koffie, taart en lunch
- The Cashew Tree – Pecatu
sapjes en buddhabowls

trappetjes, mosgroene stenen en waterpartijen. Niemand had opgekeken als hier ook nog elfjes zouden rondfladderen. Het blijkt een fantastische ontdek- en struinplek voor onze jongens, die met takken de vissen uit de lelievijvers proberen te hengelen.

Ook een succes: een wandeling tussen de rijstvelden, rondom ons huis, in Ubud of bij het hooggelegen Jatiluwih. De jongens zijn zichtbaar onder de indruk van het knalgroene landschap, waarin boeren met ossenkarren de rijstvelden bewerken en met de hand de plukjes rijststengels in de bodem duwen. Welke dreumes heeft nu gezien waar zijn rijst vandaan komt?

BLIJ DAT IK GLIJ Nog zo'n prachtig plekje is Warung Rekreasi Bedugul, een restaurant, maar dan wel eentje met een waanzinnig speelterrein tussen de glooiende heuvels, met een meterslange glijbaan, boomhutten en een adembenemend uitzicht over een meer. Met een verse ijskoffie of een bananenmilkshake in de hand, hou je het hier met gemak een dag uit.

Ook buiten het regenseizoen (van december tot en met maart, red.) kan het soms behoorlijk plenzen of juist heel warm zijn. Op de heetste dagen gaan we naar het Splash Waterpark Bali. Er zijn nog grotere op het eiland, maar deze blijkt voor onze jongens al goed genoeg; vooral het dobberviertje met opblaasbanden is een hit. Als het echt te zonnig is, zijn ze heel blij als ze in de indoorspeeltuin Peek A Boo verkoeling kunnen zoeken tussen de loopauto's en speelkeukens.

SMEREN EN ZWEMMEN Maar lang niet elke dag trekken we eropuit. Het verkeer is druk en zelfs korte afstanden duren daardoor lang. Daar hebben we niet altijd zin in. Bovendien is het in onze villa ook goed toeven. Zodra de kinderen wakker zijn, springen ze in de jacuzzi terwijl wij tussen de palmbomen douchen onder de buitendouche.

**WELKE DREUMES
HEEFT NU GEZIEN
WAAR ZIJN RIJST
VANDAAN KOMT?**

Na een vers bereid ontbijt van pannenkoeken, rijstepap, roereieren, watermeloen en vers sap, verruilen ze de jacuzzi voor het zwembad. Ze komen er alleen nog uit voor een nieuwe laag zonnebrand of een mango.

Het lijkt zowaar echt vakantie. Zelfs wij komen toe aan ontspanning. Een versgeplukt bloemetje bij het Boeddhabeeld, een kunstig opgerolde handdoek, een opgemaakt bed met een overdaad aan kussens: alles gebeurt hier met tijd en aandacht.

En de Balinezen aanbidden onze kinderen, die langzaam aan al die aandacht wennen. Ik volg af en toe een yogales in een overgroeide tuin met lampionnen en zorgvuldig rondgestrooide bloemetjes. Een masseur is hier tien keer zo goedkoop als in Nederland – en dus mag-ie wel tien keer komen, als de kinderen in bed liggen.

Waar je in Nederland simpelweg niet aan toe komt of wat een vermogen zou kosten, kan op Bali wel: tot rust komen. ♦